

Heel

Wat als je niet meer bang hoeft te zijn om fouten te maken.

Wat als je fouten mag maken.

Je kwaliteiten gebruiken en een andere kant gaan.

Wat als je je veilig en geborgen bij je weet.

Doorspekt van je eigen ziel en verlangen.

Wat als je weet hebt van een ieder om je heen en toch verbonden kunt zijn en blijven met je eigen grond.

Wat als je familie plek alleen maar plek is.

Wat als je ruimte hebt.

En vrijheid kan vieren.

Wat als je gewoon wat mag spelen.

Ontdekken, vrij voelen.

Wat als je gelooft in je kracht.

Wat als je zelf de brug kunt zijn.

De brug naar jouw weten, naar jouw innerlijke stroom.

Wat als je kunt rusten in je eigen lichaam.

Vertrouwen.

Stroom.

Een zachte stroom.

Al deze talenten, jouw gegeven, in een opstelling, verlangen, integreren.

Samen komen, helen.

Dat wat ik heb geef ik graag door,

Met alle liefde ben je welkom.

Vrijdag 29 april 2013 van 9:30 tot 17:00 in Zeist.

>> inschrijven

Ik ontmoet je graag. In zachtheid.

Nadine

www.een-saam.com of info@een-saam.com of 0618153259

